



Gouda op weg naar eerste landstitel bij de amateurs seizoen 1958 - 1959
aflevering 3

zondag 10 mei 1959

Gouda - DCG 3-0



DCG vocht tegen Goudse bierkaai

Gouda in prima conditie liet knap werk zien

Gouda – DCG 3-0. Die Goudse supporters hadden het bepaald wel goed gezien, dat DCG was geen zacht eitje. Maar alle angst is ten slotte overbodig gebleken. De Amsterdamse kwaliteit is in een boeiende wedstrijd volkomen door de Goudse overvleugeld. Tegen dit Gouda, dat alle registers opentrok, met vaart en variatie combineerde en tempo naast ruimte in z'n wilskrachtig spelletje bracht, was het voor de DCG'ers vechten tegen de bierkaai. Met kunst en vliegwerk en met hulp van de Goudse zenuwen hebben ze de schade in de eerste helft nog tot een doelpunt – van Frederiks – kunnen beperken. Maar na de hervatting kon niets de Amsterdammers nog op de been houden. Dankzij twee treffers van middenvoor Ravenstein werd de eindstand 3-0. En met die cijfers hadden de Gouvenaars echt niets te veel.



Geslagen ligt de DCG-doelman op de grond, met een kopbal heeft Ravenstein de stand op 2-0 voor Gouda gebracht.

Spelers genoemd in het verslag:

Piet Frederiks
Albert Ravenstein
Jan Revet
Henk Walthie
Jan Kruitbosch
Martin Hoogendoorn
Arie van Schaik
Gerard Vreeswijk

Spreekwoorden:

Vechten tegen de bierkaai
Geen zacht eitje
Kunst en vliegwerk

Voetbal uitspraken:

Rechtsback hem schonk
Voorste linies
De verrassende schuiver

Doelpunt(n)

Piet Frederiks 1-0
Albert Ravenstein 2-0
Albert Ravenstein 3-0

Aanvalsspel was van hoge kwaliteit

Al van de eerste minuut af hebben de bijna vierduizend kijkers de Goudse aanvallers zien sprinten als een stel vurige raspaardjes. Ze brachten variatie in hun patroon, ze hielden het spel ditmaal goed open.

En dus ging er al heel snel een noodsein in de Amsterdamse mast. Dat de DCG'ers ondanks het fleurige Goudse aanvalsspel niettemin veertig minuten op de been bleven, heeft hen zelf vermoedelijk wel het meest verbaasd. Want het gevaar kwam ditmaal wel van alle kanten.

Op links liep Hoogendoorn zich in een vorm, die men het hele seizoen nog niet van hem had gezien. Heerlijk profiterend van de ruimte, die de Amsterdamse rechtsback hem schonk, goed gevoed door Frederiks en Van Schaik, nam hij alle kansen om gevaarlijke passes in het strafschoopgebied te duwen. Op rechts zag men Revet veel beter z'n acties timen met naast zich een Walthie, die actief was als in zijn beste dagen. Zodat de enige verklaring voor het uitblijven van Goudse treffers gezocht moest worden in het feit, dat Frederiks een beetje te weinig in de voorste linies te vinden was plus in de Goudse zenuwen, die de schoten een beetje in de verkeerde richting stuurden.

Maar al het knappe werk van de Goudse voorhoede kreeg in de veertigste minuut eindelijk de karige, maar bijzonder verdiende beloning. Een combinatie van Hoogendoorn en de mee naar voren getrokken Kruitbosch bediende Frederiks van stof voor een korte sprint. De verrassende schuiver, waarmee dat sprintje afgesloten werd, lag op het moment, dat doelman Heeres naar de grond ging, al tussen de prijzen (1-0).

Het was voor Gouda een gouden doelpunt. Want het bracht rust in de Goudse ploeg, het schonk Gouda dat kleine beetje beheersing dat nodig was om de latere kansen voor een definitieve knock-out te gebruiken. Die knock-out kwam in de tweede helft. Een kort, maar hevig tegenoffensief van de DCG'ers werd door de heel secuur werkende defensie keurig opgevangen, waarna Ravenstein in de tiende minuut een pass van Frederiks benutte om Gouda op de fluwelen troon te zetten. Z'n kopbal liet Heeres kansloos grabbelen (2-0).

Op dat moment konden de Goudse supporters heerlijk het clublied gaan zingen. Want al vocht DCG ijverig terug, de diverse intelligente tegenacties werden doorzien door de Goudse verdedigers en door beter maatgevoel hield Gouda het heft vrij stevig in handen.

Twintig minuten voor het einde viel tenslotte de definitieve beslissing. Toen had Ravenstein voor de tweede maal met een fraaie kopbal succes, na nu een voorzet van Walthie. En met 3-0 was 't bekeken.

Toen konden de kijkers al in alle rust kijken naar dat formidabele schot van de Amsterdamse rechtsbinnen v.d. Mee, dat buiten bereik van Vreeswijk loeihard op de paal belandde.

Toen nam niemand het Ravenstein kwalijk, dat hij nog een droomkans miste. Met voortreffelijk spel had Gouda de buit in huis gespeeld en zich daarmee een kaartje verschaft voor de finale in de

beslissingswedstrijd tegen De Spartaan.



Realisatie: C.Vermeulen / December 2007 / Bron: Goudse Courant