

van linksbuiten naar spil

# Fred de Gruijl

## een kampioen



### Kampioensspeldjes

Maar liefst dertien speldjes voor Fred. Het was de gewoonte bij de v.v. Gouda dat elke speler bij een behaald kampioenschap een speldje kreeg uitgereikt.

### Putje voetbal

Putje voetbal in de Reigerstraat, Korte Akkeren (onvoorstelbaar nu) daar is het allemaal begonnen. Wonend aan de Walvisstraat kijkend op de ONA-velden en toch naar v.v. Gouda.

Wat heb ik veel gevoetbald op het (derde veld van ONA, waar nu de school staat). Met o.a. Wim van Wijk en later met Kees Broekhuizen (v.v. Gouda en G.S.V.). Met Kees speelde ik in TOP2 een straatvoetbalteam uit de Vogelbuurt.

### De GRUIJL en v.v. Gouda

Waarom v.v. Gouda, dat is eigenlijk erfelijk. Mijn vader, ooms, broers en neven allemaal Gouda-mensen. Mijn vader was natuurlijk mijn grootste supporter. Altijd was hij achter de goal aanwezig en maande mij op te letten met (PRATEN), ik wist echter bij de meeste scheidsrechters waar de grens lag en ben dan ook nooit uit het veld gestuurd.

### NAAR VOREN

Welke voetballiefhebber heeft het niet in zijn geheugen, denkend aan de prachtige en enerverende wedstrijden van v.v. Gouda in de kampioensjaren 1958-1959 en 1959-1960 aan de Nieuwe Vaart.

Het was regelmatig Fred de Gruijl die zijn spelers met luidde stem NAAR VOREN dirigeerde. Fred de spil, Gouda spelend met het STOPPERSPIL systeem. Waarom naar VOREN, Fred: alles weg van de goal ik kon dan de zaak iets hangend beter controleren en ingrijpen wanneer het nodig was.

Ik achter de regie achter en op het middenveld regelde Piet Frederiks de gang van zaken. Natuurlijk was Piet een van de motoren van ons uitgebalanceerde elftal.

Ook met keeper Bep Vreeswijk waren er afspraken. LOS de bal was voor hem. Ik moet eerlijk bekennen dat ik hiermee wel eens wat moeite had en wij beide wel eens een verkeerde beslissing namen, die toch altijd wel weer goed afliep.

### Een A, B, C-tje

Het neerzetten van de MUUR, ja dat was voor ons een A, B, C-tje.

Zo was het vanzelfsprekend dat de buitenspelers ook positie innamen aan de linker en rechterkant van de MUUR.

In overleg met Bep stond onze muur dan ook muurvast.



## Lastig te bespelen

Middenvoors die uit het midden trokken waren voor elke stopper een probleem. Derksen van De Spartaan, Homan DWV en Han Engelsman Quick Nijmegen waren type spelers die dit prima uitvoerden.

## Training

Dinsdag en donderdag werd er getraind. Naast de zittribune aan de Nieuwe Vaart was een klein veldje waarop wij traiden.

Kleine felle partijtjes op het scherp van de snede.

Bij slecht weer en het veld onbespeelbaar was gingen we de straat op en werd er gelopen. We vertrokken vanaf de Vaart richting Parallelweg (nu Jamessingel), dan richting tunnel langs het station naar het Bergen IJzendoornpark.

In het park sprint oefeningen en dan gingen de remmen eraf de Vaart op en werd het een race wie het eerst weer op het veld was.

## Vorbereiding wedstrijd

Thuis een klein uur voor de wedstrijd het kleedlokaal in en omkleden.

De warming-up bestond uit wat oefeningen b.v. tien diepe kniebuigingen, we kwamen dus niet op het veld.

Vlak voor de partij het veld in wat schieten en er tegenaan.

Bij uitwedstrijden kwamen we bij elkaar in het Schaakbord aan de Kleiweg, daarna liepen we naar de Markt.

De bussen stonden dan klaar tegenover de Waag. Soms wel tien of nog meer, een prachtige optocht van bussen.

## Masseur

Masseurs had je toen nog niet. Wel hadden we bij v.v. Gouda de heer Tamse die wat wreef bij klachten. Tamse had ook wat ervaring bij het wielrennen. Ik had zelf een persoonlijke masseur.

Mijn schoonvader Jan van der Laan sr. Jan van der Laan ook een voetballer die een schitterende loopbaan had met v.v. Gouda in de jaren'30. (Goudanet komt hier nog op terug). Als ik wat klachten had ging ik zondagmorgen voor de wedstrijd de keuken in en behandelde hij mij met water en toiletzeep.

Met zijn stevige handen wreef hij dan de klachten weg en stond hij dan versteld over de bulen en kuilen in mijn benen. Berg en Dal was er niets bij.

## De BANAN

Hadden jullie ook rituelen voor of in de wedstrijd. Ja deze waren er genoeg, sommigen zal ik maar niet vertellen.

Zelf had ik ook een ritueel die ik altijd voor de wedstrijd waar dan ook uitvoerde.

Voor ik het veld inging nam ik altijd nog snel een BANAN.

Van Piet Frederiks herinner ik mij dat hij in de rust een leeg kleedlokaal opzocht en op zijn gemak een SIGARETJE rookte. De PEUK was voor Frederiks een wondermiddel, vele schitterende doelpunten heeft dit opgeleverd. Fantastische schoten zelfs vanaf de middenlijn sloegen tegen de touwen.



Bordje voor de spelers gemaakt door JoBo.



## Mooiste wedstrijden

Ja dat waren natuurlijk de twee wedstrijden tegen De Spartaan uit Amsterdam, Juni 1959, dus nu ruim 50 jaar geleden. Op het VUC-veld in Den Haag (De Wondertent).

Dit waren prachtige wedstrijden met veel publiek (12.000) per wedstrijd. (verslagen zijn te vinden op deze site).



Bestek aangeboden na behaalde landstitel seizoen 1958-1959.



Trainer Jack Heyster

### Trainer

Op de vraag aan welke trainer heb je de mooiste herinneringen is het duidelijk Jack Heyster van Hermes DVS, een man waarvoor ik nog steeds diep respect heeft. Met Heyster hebben we twee prachtige Landstitel behaald.

### Bijna Blauw Wit

Het heeft maar weinig gescheeld of ik was naar Blauw Wit gegaan in Amsterdam. De baan bij Stork was al geregeld, echter ik kon het niet over mijn hart krijgen om v.v. Gouda te verlaten.

Vele clubs hebben aan mij getrokken, zo ook Kroesemeyer (Scheveningen Holland Sport).

Een mooi verhaal. Bij een receptie verhinderde het Gouda bestuur dat hij naast mij kwam zitten aan tafel. Links en rechts van mij werden bestuursleden van Gouda geplaatst en hij werd uit de buurt gehouden voor een gesprek.

**Nog steeds is Fred enkele ochtenden in de week bij zijn club te vinden om allerlei klusjes te verrichten. Een echte GOUDAMAN.**



Kampioensteam v.v. Gouda seizoen 1958-1959

v.l.n.r.: staand Henny Spee, Rinus Luxen, Thijs Verkaik, Herman van der Neut, Jan Kruitbosch, Arie van Schaik, Bep Vreeswijk, Arie de Vries en Dick Willemse.

v.l.n.r.: zittend Fred de Gruijl, Henk Walthie, Jan Revet, Piet Frederiks, Martin Hoogendoorn en Albert Ravenstein.

Op de foto ontbreken Cor Neven en trainer J.P. Heijster.