

**Aan de Rotterdamse dijk begon het
125 jaar geleden!**

Olympia 125 jaar

September 1886

Deed ons indertijd de oprichting van de Goudsche Cricket-Club „Olympia” groot genoeg, daar het cricket spel op zichzelf een heilzame lichaams-oefening is en tevens

een nuttige ontspanning aanbiedt na de studie-uren op Gymnasium en Hogere Burgerscholen, met niet minder vreugde begroetten wij het openbare levensteken, dat de Club gaf voor een wedstrijd aan te kondigen.

Daardoor zouden de ingezetenen van Gouda nu eens in de gelegenheid worden gesteld in optima forma kennis te maken met het edele Cricket-spel. Veel had men daarover reeds gehoord. In menige huiskamer was daarover gesproken. De jongelui, die lid van de Club zijn, waren als zij met verhoogde kleur en vermoeide leden van het veld t’huis kwamen, dikwijls niet uitgepraat over het gesmaakte genot.

Met opgewektheid en geestdrift werden de huisgenoten deel gemaakt van het ondervonden genoeg en voor zoveel mogelijk ingewijd in de geheimen van het spel. Gemakkelijk ging dat niet: immers het behoort tot die spelen, die men moet zien of liever nog: zelf moet doen om te begrijpen hoeveel er in zit en als men dan denkt aan al de technische termen, waarmee cricket doorspekt is, als men om de haverklap hoort gewagen van „stumps” en „bails”, van een „bowling-streep” en een „popping-streep”, van „bats” en „wickets”, van „bowlers” en „umpires” dan duizelt het minigeen, die behoort tot de leken op dit gebied.



Rotterdamschen dijk

De opgewektheid waarmee de jongelui steeds over de zaak spraken, had de belangstelling van de ouderen gaande gemaakt en zo ging Zondag ten 1 ure een aantal dames en heren

naar het bekende terrein aan de Rotterdamschen dijk, (daartoe feestelijk met vlaggen versierd) waar reeds jaren achtereen zo menig wedstrijd werd gehouden, doch nog nimmer zo als thans: een Cricketwedstrijd. Hoogst aangenaam is het ons te kunnen constateren dat deze eerste wedstrijd succes had. Bevoegde beoordelaars – waaronder wij ons zelve helaas niet kunnen rangschikken – waren van mening dat er goed geslagen en over ’t algemeen flink gespeeld werd en dat de vorderingen, na slechts enige maanden van oefening, alleszins een woord van lof verdienden.



Op de plaats van dit parkeerterrein begon het in 1886.



Club-pet

Het feest leverde echter ook voor hen, die 't fijne van het spel niet konden beoordelen, veel genot op. Zo'n vereniging van flink gebouwde, levensluchtige jongelui, met de elegante club-pet op 't hoofd, voortdurend in beweging en beziel met vollen lust om elkander de loef af te steken, vormt een eigenaardig opwekkend toneel, dat de meest zwartgalligen toeschouwer moet opvrolijken.

Voorwaar, war wel eens in sommige kringen geklaagd wordt dat de tegenwoordige jongens gebukt gaan onder hoofdbrekende studie en dat zij door te veel met hun neus in de boeken te zitten, veel van hun vrolijkheid en frisheid verliezen, een blik nop het Cricket-veld op zondag j.l. was voldoende om zich te overtuigen dat hun levenslust, vrolijkheid en vlugheid nog volstrekt niet verdwenen zijn, maar nog in grote mate aanwezig.

De uitslag

De uitslag van den Cricket-wedstrijd was als volgt: Als Umpire fungeerde de heer van den Arend, als Score, de heer van Houweningen, beide uit Rotterdam.

1e Prijs Cricket-Bat, aangeboden door de heer Dr. H. IJssel de Schepper, behaald door de heer H. Herman met 22 punten.

2e Prijs, Schrijfcassette, aangekocht door de Club, behaald door de heer C. van Eijk met 17 punten.

3e Prijs, Zilveren Horlogeketting, aangekocht door de Club, behaald door de heer J. Koobe met 14 punten.

4e Prijs, Bierglas, aangeboden door de heer C. Jonker, behaald door de heer J. van Essen met 12 punten.

5e Prijs, Kistje sigaren, aangeboden door de heer F. Herman Fzn, behaald door de heer G.J. Haentjens Dekker met 10 punten.

6e Prijs, Zilveren Dasspeldje, aangeboden door de heer W. Begeer, behaald door de heer G.J. Prince met 7 punten.

(Na loting met de heren Wijkhuijsen en Cosijn).

Hardlopen

Aan bovengenoemden wedstrijd was tevens een in het hardlopen verenigd, dat uit een oogpunt van afwisseling een goed denkbeeld mocht worden geacht.

De uitslag van deze wedstrijd ws als volgt:

1e Prijs, Veldflesch aangeboden door de president, behaald door de heer W. van Essen.

2e Prijs, Inktkoker, aangekocht door de vereniging behaald door de heer H. Herman.

De uitreiking der prijzen had plaats onmiddellijk na afloop.

Daarbij hield de voorzitter ban de Club, de heer B.J. IJssel de Schepper, een flinke toespraak, waarbij hij de aanwezige dames en heren dank betuigde voor hun belangstelling, gebleken door hun tegenwoordigheid, waardoor zij in de gelegenheid waren zich te overtuigen in hoeverre de Club gevorderd waren na enkele maanden van oefening.

Daarna wenste hij de overwinnaars in hartelijke bewoordingen geluk om tenslotte voor te stellen om de heer J.G. Arentz tot erelid te benoemen, welk voorstel met daverend applaus werd aangenomen.

Na de voorzitter sprak nog de heer K. Schouten Hoogendijk, die o.a. namens de Club zijne erkentelijkheid betuigde aan de Majoor-Kommandant van het garnizoen alhier voor de welwillendheid, waarmede hij het schietterrein ter beschikking had gesteld van de Club.

Daarmee was het feest geëindigd. Des avonds verenigde men zich in het bovenlokaal van de heer A. Dam op de Kleiweg, waar men gezellig bijeen was en nog vele genoeglijke ogenblikken werden doorgebracht.

Menig hartelijk woord werd daar gesproken, waarvan natuurlijk hier ter plaatse geen melding wordt gemaakt.

Schone toekomst

Voor een speech maken wij een echte uitzondering, daar het 't woord was van een deskundige op Cricket-gebied en de toekomst der Club betrof.

Hij voorspelde „OLYMPIA” nl. een schone toekomst, als men voortging zich met ijver en ernst te oefenen als tot heden geschiedde.

Reeds een volgend jaar zou zij er toe kunnen overgaan een Club van de 2e klasse uit te nodigen zich met haar te meten!

Wij eindigen met de hoop dat „OLYMPIA” in het vervolg ook in andere gemeenten lauweren moge behalen en door den tijd beantwoorden aan de goede verwachting, die men van haar heeft na de eerste wedstrijd op zondag j.l.



bron: Goudsche Courant
september 1886
www.goudanet.nl
dossier SPORTSTAD
realisatie: C. Vermeulen
mei 2011

VLUG EN LENIG!



Uit de Advertentiekroniek van Gouda: Goudsche Courant december 1967

Om het lichaam vlug en lenig te houden
Goudsche Cricket-Club "OLYMPIA"
Het bestuur maakt aan belanghebbenden
bekend, dat de gewone wekelijkse oefeningen
worden gehouden op het weiland van
HOUDIJK, aan de Lazaruskade,
(Wachtelstraat), des Zaterdag namiddags
van 2 tot 4 uur.

Het bestuur:

B.J. IJssel de Schepper, President
K. Schouten Hoogendijk, Vice President
A. Jonker, Secretaris
J. Wernink, Vice-Secretaris
G.J. Prince, Penningmeester