

TOT ONS PLEIZIER historische goudse voetbalvereniging T.O.P.



Presentatie T.O.P. familie 1913

Foto uit Kent u ze nog . . . die van Gouda

Aanvullende gegevens onder: *Streekarchief Midden-Holland*

Groepsfoto voetbalclub **T.O.P. 1918** (Tot Ons Plezier, opgericht 1908, later fusie (1921) aangegaan met de voetbalclub Olympia) met vaandel in de bovenzaal van café 't Schaakbord op de Kleiweg tgv de terugkeer van **Leen Spaas uit Duitse krijgsgevangenschap**.

In uniform rechts achterin A. Bruynel. Overige aanwezigen Piet Begeer, Piet Koeman, Piet v.d. Pol, Wim de Jong, Jan Goedewaagen, Ies Rood, Adr. Spaas, Ies van Leeuwen, v.d. Sanden, Bouter, Toon Bouter, Frits v.d. Pol, Jaap van Vliet, Louis Horneman, Piet Verhoef, H. Spaas, Adr. Vos, P.G. Bruynel, Jan Munster, Harry van Berkel, Jac. Spaas, Th. van Catz, Martin de Mol, R. Sap, G. de Wilde, Frits Kraneveld, Harry van Triet, W. Schott, A. v.d. Want, A. Quint, Bert van Veen, Toon Jaspers, J. de Jong, Jan Busch, G. Weck, W. Roos, Bep Schrave, Toon van Hulzen, Wim Vos, L. Horneman, G. Goedewaagen, van Veen, Jaspers, B. Groenendijk, Chr. Koemans, G. Oosterhout. 1918



Vaandel T.O.P. 1913



Eerste clubblad T.O.P. 1912

Streekarchief Midden-Holland (archieff Olympia)

VOETBALLIED T.O.P.

Goudsche Voetbal Club T.O.P. 1912
TOT ONS PLEIZIER

VOETBALLIED

't Voetbalspel is onze vreugde,
Niets dat ooit ons meer verheugde,

Nadat wij ons taak volbrachten,
Aan ons plichten is voldaan,
Zijn dan ook ons eerst gedachten,
Om naar 't Voetbalveld te gaan.

't Kleurt je wangen, sterkt je longen,
Geeft je flinken eetlust jongen,
School, kantoor, fabriek en werkplaats,
Zijn voorwaar al duf genoeg,
Wij verkiezen met ons clubmaats,
Open lucht en niet de kroeg.

Droge knullen staan te kijken,
Met gezichten, net als lijken,
Kloeke geesten rappe leden,
Zijn de vrucht van 't voetbalspel,
Wordt je eens op je teen getreden,
Dat geneest van zelf wel,

Vijands goal, dat is ons streven,
Daarin moet de bal gedreven,
Komt bij ons in 't garen strijken,
Dan nog rapper hem weer na,
Wel verliezen, nooit bezwijken,
Straks voor ons een luid 'Hoera'

**Dit gedicht werd ondertekent met
de letter Q.**

redactie Albert Quant ? ? ?

REUNIE VAN OUD T.O.P.-ERS

Verleden week Zaterdag wapperde triomfantelijk een machtige rood-zwarte vlag uit een raam van "Het Schaakbord" en op de buitendeur was een groot biljet aangebracht: GERESERVEERD.

Zes en veertig oud-leden van het vroegere T.O.P. dat zich na enkele glorierijke jaren verenigde met de oudste Goudse voetbalclub Olympia, waren er bijeengekomen en hebben er feestgevierd als in hun beste dagen: enthousiast, vriendschappelijk, in vreugdevolle extase bij de herinnering aan dertig en meer jaren geleden.

Mij werd verzocht een verslag van dit feest naar de "Goudsche Courant" te sturen, die altijd trouw aan de voetbalsport verknocht is geweest.

Ik nam het aan en ik weet er geen weg mee. Wat zou ik ook schrijven. Doe nog van T.O.P. weten, begrijpen zo'n feest toch beter zonder woorden. Maar in de bezielende sfeer van het stralende festijn, dat de ouderdom volledig uitschakelde ondanks de vele machtige buikjes en glimmende schedels, maakte ik het volgende pathetische lied, dat ik vriendschappelijk opdraag aan een der oudste voetbalverenigingen van ons land:



Aan Olympia

*Als 'k blader in de Maandagochtendkrant,
Lees ik steeds weer: Olympia heeft verloren,
Haar spel kan aan geen kenner meer bekoren,
Die oude club staat droevig aan de kant.*

*Dan heeft het blad soms even in mijn hand
En spijtig, tussen medelij en toorn,
Wens ik mij, machteloos, een grote hoorn,
Die fel klaroenen zou 't naar Goudse land:*

*Olympia ... Tops naam is reeds vergaan,
Maar Gij, Gij draagt nog altijd onze kleuren,
Te zuiver, om ze door het slijk te sleuren,
Te roemrijk, om ze neer te laten slaan,
Vereen Uw vuur met 't vuur van 't oude Top.
Rood-zwart, herleef! ... Olympia, leef op! ...*