

Arie Hersche voetbalde in IJsland's stadion

Oranjeshirt werd trots eigendom



Midden in de nacht niet donker

Arie Hersche van het Goudse ONA is weer thuis.

Z'n voetbalschoenen staan in de kast, het trainingspak hangt op een haakje. Hij heeft een trip naar IJsland, de tour van het Nederlandse amateurelftal meegemaakt.

En voor de eerste maal in z'n leven de aarde uit een vliegtuig bekeken. 't Was een fantastische leuke reis, zegt hij zelf. En hij heeft er als bijzonder vertroeteld aandenken een Oranjeshirt aan over gehouden.

4-3 nederlaag

Ja, vertelde Arie, we hadden er eigenlijk nog geen recht op. We zouden pas een eigen oranje shirtje krijgen als er een keertje een overwinning op de mat kwam. En u kunt zich misschien herinneren, dat de officiële landenwedstrijd die in het stadion van Reykjavik in IJsland werd gespeeld, een 4-3 nederlaag opleverde.

Maar goed, omdat we in die wedstrijd in de ogen van de officials toch wel een goede beurt hadden gemaakt – de uitslag had net zo goed andersom kunnen zijn – omdat de wedstrijden tegen de clubteams K.R. en Akranes beide werden gewonnen en omdat het seizoen afgesloten is, kreeg ieder lid van de Nederlandse ploeg die mee naar IJsland getrokken is, toch het shirt mee naar huis.

Twee wedstrijden heeft Arie in het hoge noorden in het veld gelopen. Hij was er bij in de eerste, in de officiële landenwedstrijd, hij was er ook bij toen de ploeg op hetzelfde veld met 4-1 van K.R. won.

Een in deze wedstrijd licht geblesseerde enkel stak er een stokje voor dat Hersche ook een aandeel leverde in de 11-1 overwinning op Akernes.

Veel voor sport

Wat Arie het meest heeft getroffen? Er wordt in IJsland op het ogenblik erg veel voor de sport gedaan. Er wordt hard gewerkt om de accommodatie op een voortreffelijk peil te krijgen. Er wordt oog geprobeerd om de kwaliteit van het spel zelf omhoog te krijgen. Daarom hebben de IJslanders zo graag Europese teams op bezoek.

Midden in de nacht niet donker

Natuurlijk. Hersche heeft de beroemde geysers kunnen bezichtigen. Voor de douches heeft Reykjavik geen warmwater-installaties nodig. Dat water komt er vanzelf uit de bodem. En hij heeft ook de vreemde sensatie beleefd, dat het midden in de nacht niet donker wil worden.

't Was vooral de eerste nacht even wennen, zo klinkt het, en 't was echt wel goed dat we een beetje moe waren van het reizen. Anders was het met slapen misschien niet meegevallen.

't Is er zo licht, dat de wedstrijden in IJsland zonder kostbare licht-installaties rustig 's avonds gespeeld kunnen worden. Met een aanvangstijd van half-negen.

