

Ferdy Kolster en zijn digitale fietstocht door het Goudse sportverleden

Toen ik laatst door Gouda reed, kon ik het niet laten op sommige plaatsen even stil te staan.

Dat stilstaan was kort maar genoeg om te denken aan een tijd waarin er op de plaats die ik passeerde, iets gebeurde in mijn jeugd dat ik me nog als de dag van vandaag herinner, iets dat me jaren later plezier deed.



De Kroon (Kleiweg)



Over de Kleiweg lopende zie ik nog café restaurant 'De Kroon' voor me.

De plek in Gouda waar menige jongere heeft leren biljarten net als bij het KAJ gebouw op de Westhaven.

KAJ (Westhaven)



Ook werden in 'De Kroon' vele vergaderingen en cursussen gegeven, onder andere de Goudse scheidsrechters hielden hier alle opleidingen.

Het Schaakbord (Kleiweg)



Op de Kleiweg 'Het Schaakbord' de vaste plek om op zondagmorgen alvast een kaartje te halen voor menige stadsderby of een betaaldvoetbal wedstrijd van ONA.

In de jaren van het landskampioenschap van Gouda liep het hier elke veertien dagen storm, want er kwamen regelmatig twee tot drie duizend toeschouwers naar de Vaart.

Na afloop een schitterend gezicht, de wandelende mensenmassa richting het Bolwerk te zien vertrekken. (Vele moeders met kinderwagens stonden hier hun man op te wachten).

Waarbij direct het Industrierrein in beeld kwam, een plek, die doet denken aan de straatvoetbal competitie, wat een plezier in de naoorlogse jaren.

Kampioenen zie ik nog voor me de Staringstraat, de Karnemelksloot en later het Centrum, iets onvergetelijks. (zie straatvoetbal op deze site).

So What (Vest)



Toen ik de Vest passeerde en bij de jeugdsoos So Wath stilstond kwam de tijd van Radius naar boven, een volleybal team, dat landelijk de top haalde.

Na de samenkomst in de jeugdsoos ging men op pad en lieten mannen als Bert Reparou, Ton Steenbergen en Wim Hardijzer zien dat Gouda mee telde.

Walter de Mooy (Vest)



Aan diezelfde Vest was de Sportschool van kampioen Walter de Mooy. Net als de gebroeders Den Edel de top van Nederland bij judo en karate.

De school van Den Edel zat aan de Turfmarkt, waar men nu dansles kan krijgen.

Fietsend richting het Weegje kwamen we langs het spoorboscircuit van de motorclub Holland.

Wie kent niet de namen van toppers en H- nummer winnaars als Joop Kruisinga en Frank den Edel.

ONA in de Korte Akkeren noemde ik al, maar wat was het jaarlijks druk bij de ronde van Gouda, vaak met echte toppers op het circuit Koningin Wilhelminaweg – Burgemeester Gaarlandsingel.

Later verplaatst naar de Krugerlaan.

Bij de Krugerlaan ligt het Spaardersbad, als ventje van 7 jaar naar de wedstrijden van ook toen al de landelijke kampioenen van GZC. Met als absolute cracks Cees van de Tooren en Ton Cabaut.

Een afgeladen Spaardersbad dreunde op zijn grondvesten bij elk doelpunt. En dat waren er veel in die tijd.

In die tijd had iedere vereniging meerdere sportafdelingen, zoals DONK naast voetbal, gymnastiek, wandelen en biljarten.

Gouda had ook een atletiekafdeling met de jaarlijkse Gouda Cross als hoogtepunt.

Olympia had Cricket en atletiek, waarvan cricket nog bestaat. Olympia wat een historie al vanaf 1886 een begrip. Een van de oudste verenigingen van Nederland.

Schaatsen leefde slechts bij een strenge winter en menig generatiegenoot van me zal op de Breevaart hebben vertoefd als het ijs goed was.

Een fraaie verlichte baan en bij goed ijs een prima baan naar Reeuwijk.

Ijsbaan aan de Breevaart



De plessentocht werd regelmatig gereden.

Ook in mijn herinnering de Rotterdammers die een pijpje kwamen halen, duizenden hebben hier een prachtige herinnering aan.

Bron: Ferdy Kolster, realisatie Cees Vermeulen dec. 2008