

Dinsdag 10 juni 1958

Heel Moordrecht was op de been voor de Goudse Avondvierdaagse EN HET IS, alsof het nooit anders is geweest



Harmonie in Moordrecht

Alsof het geen jaar geleden is, dat we daar in die lange stoet over de polderwegen kuerden, alsof de harmonie in Moordrecht niet weg was geweest en de wandeling langs de IJssel nog precies eender was.

Zo vast ligt het beeld van Gouda's Avondvierdaagse in de herinnering, dat het lijkt alsof het allemaal niet zo lang geleden ook zo was. Ja, we wandelen weer, in groter getale dan ooit te voren. En ieder voelt er zich blij en gelukkig onder. Blij om een van die vijfduizend te kunnen zijn, gelukkig om de heerlijke ongedwongen sfeer, die Gouda's Avondvierdaagse groot heeft gemaakt.

Het is weer een hele week zonder zorgen, zo maar tippelen voor je plezier, zo maar zingen, zo maar lachen om iets „zots” dat in de buurt wordt gezegd, zo maar voor je uitkijken over de weilanden, zo maar . . . Ach, gewoon zo maar.

Geef mij maar Amsterdam

En plezier heb je, elke stap op die tien of vijftien kilometer lange tocht. Er wordt gezongen – neen, we kunnen eerlijk nog niet zeggen wat de topsong van het jaar zal worden – er wordt gepraat.

En helemaal feestelijk, is het, wanneer je een dorp binnenwandelt, waar iedereen op de been is. Zoals gisteravond in Moordrecht .

De harmonie „Kunst na de Arbeid” speelde er onvermoeid de ene na de andere mars. Voor zover de moeheid al een beetje gaat meetellen veer je er van op om in elk geval binnen de bebouwde kom vijf verder te stappen.

Op de tonen van „Geef mij maar Amsterdam” of van een stevige mars. Er klonk applaus voor de Moordrechtse wandelaars en dat zijn er heel wat.

De wandelsport is populair in Moordrecht.

Populair door de avondvierdaagse, die velen er warm voor heeft gemaakt.

Iedereen ziet bekenden in de stoet. Het zou wel eens aardig zijn na te gaan, hoeveel beroepen bijvoorbeeld in dit enorme gezelschap verenigd zijn. Het moeten er bijzonder veel zijn. Als men alleen maar eens nagaat hoeveel bedrijven er in vertegenwoordigd zijn. Van machinebouwers en scheepswerkers, tot groentehandelaren en de melkhandelaar, van chauffeur en boomkwekers tot bakkers en spoorweglieden. En dat allemaal vormen ze een familie.



Heen en weer

De veerman van het veer Gouderak-Moordrecht heeft het druk gehad. Zelf heeft hij bijna niets van de wandelaars gezien, zo druk was het op de pont met Gouderakkers, die de „oversteek” maakten om in Moordrecht te kijken naar het passerende wandellegioen.



Ries Broekhuijzen (DVT)

Het was op dinsdagavond altijd heel erg rustig want je moest nog drie avonden. Wel het nodige duw en trek werk om overal een beetje normaal langs te kunnen komen.

bron: Goudsche Courant 1958

Realisatie: C. Vermeulen

www.goudanet.nl

dossier SPORTSTAD, juli 2012.

