

Stolwijk en Haastrecht vierden 't feest van de Avondvierdaagse Na hele dag werk een avond wandelen, velen moeten er zich voor haasten ! !

ZAT HET IN DE KOU of in Engeland - Brazilië . . .

Wie zal het zeggen, maar feit is, dat het gisteravond wat minder druk was rondom Gouda's dertiende Avondvierdaagse. Dat neemt overigens niet weg, dat het best gezellig is geweest. In Stolwijk laaide de geestdrift als vanouds op op de klanken van de Harmonie, die zijn hele reportage van gezellige moppen uit de kist had gehaald en in Haastrecht, toen het al wat duister begon te worden en donkere wolken regen voorspelden, hield ieder de goede stemming er in, met de plasticjas bij de hand. Kort gezegd: het marcheerde allemaal weer best.



Tweede tocht is begrip geworden

De Krimpenerwaard is dus, al jaren lang een van de meest geliefde tochten. Dat merk je eigenlijk de hele dag, wanneer je rondom de wandelaars met elkaar hoort praten.

„Ja vanavond Stolwijk en Haastrecht” zeggen ze dan. Op kantoor, waar de resultaten van de vorige avond worden besproken, in de trein, waarin je ineens in gesprek raakt met iemand, die je nooit gesproken hebt en ook niet zou spreken als je hem gisteravond niet ook had zien marcheren. Gewoon op straat, waar vrienden elkaar tegenkomen.

Etalages aangepast

Wat dat betreft, leeft Gouda wel echt gezellig in vierdaagse sfeer. Er zijn al zaken, die hun etalages er op hebben ingericht en ge moet eens aan het station kijken, zo tegen zessen, half zeven. Forensen, die anders nooit

door iemand van thuis van de trein worden gehaald, worden nu opgewacht. Of voor een snelle lift naar huis, of door dochterlief, die een paar lichte stappers bij zich heeft of een pakje brood.

Uit Uithoorn

Want, je staat er niet zo bij stil, maar er zijn heel wat wandelaars, die zich moeten haasten en reppen om op tijd voor de start te komen. Een hele avond wandelen na een hele dag werken.

Gisteravond kwam een van top tot teen in leer gehulde man het Veemarktrestaurant binnen hollen en riep: „Kan ik nog starten?” Hij had tot zes uur moeten werken kwam nu vlug op de motor even uit Uithoorn om hier te komen wandelen. Wel, hij is op weg gegaan – zonder verpakking in leer uiteraard – en hij heeft de staart van het wandelgeur wel ingehaald.

ROSALINDE

Lopen, warm lopen altijd de Stolwijkse en Haastrechtse muzikanten voor de avondvierdaagse. Onvermoeid, het ene nummer na het andere, blazen ze een uur achter elkaar tot de laatste wandelaars voorbij zijn.

Ze putten er spaarzaam voor uit hun repertoire van befaamde marsen, maar zoeken het in een „ROSALINDE” en „BIJ ONS IN DE JORDAAN”. Ieder is van het succes bij voorbaat verzekerd. Want wanneer het Dorpsplein even vol loopt wordt er een kring gevormd en een ronde dans gemaakt. Een heerlijk, blij feest is het, dat nog meer feest zou kunnen worden, wanneer er niet zoveel haast was om verder te gaan. Maar aan de andere kant is het ook waar: het geringste opont-houd veroorzaakt een verkeersopstopping, die bijna niet meer te ontwarren is. En zoveel mensen gaan er niet in de smalle straat, die deze avond de wachtkamer tot het Dorpsplein is. In Haastrecht was het met muziek van Concordia al even gezellig.



Ries Broekhuijzen (DVT)

Wij vonden bij DVT de woensdag de leukste en gezelligste avond. Dansende verpleegsters maakten de (AVD)sfeer op het dorpsplein in Stolwijk.

bron: Goudsche Courant 1958

Realisatie: C. Vermeulen

www.goudanet.nl

dossier SPORTSTAD, juli 2012.