

Roei- en zeilvereniging "Gouda" 1911-2011



Een herinnering aan beide donkere periodes van deze 100 jarige vereniging

C.A.M. Spruijt sinds
1936 lid
(oudste lid)
Roei- en zeilvereniging
„Gouda”.



Het bestuur en de huidige leden leven in een goed lopende welvarende club maar helaas is dit weleens anders geweest.

Daarvoor kunnen ze nu voorzitter Sixma in de oorlog en de 320 leden uit de tijd van het 50 jarig (1961) bestaan uitermate dankbaar zijn.

Zestiger jaren

Over de tweede periode, het afwenden van het bijna faillissement in de zestiger jaren, kan men lezen in het jubileumboek. Met de door mij verzorgde ledenobligatie lening 1966 van 100.000 gulden (ingetekend door 320 leden) werd de club in enkele jaren weer op het goede spoor gezet met een grote uitbreiding en toeloop van nieuwe leden.

Tweede Wereldoorlog

De eerste keer dat de club in zwaar weer verkeerde was in de Tweede Wereldoorlog 1940-1945.

Voorzitter was toen de heer **F.P. Sixma** (1934 - 1946) in leven directeur van de Goudse Garensponnerij aan de Turfsingel. Hij was een grote man met gezag.

Voor de oorlog in 1939 de grondlegger van de eerste Goudse Zeilweek, waarvoor hij in de oorlog zijn bedrijf openstelde, voor wedstrijdzeilers aan de GZ om te eten en te slapen, in de spertijd periode.

Nog in 1940 tijdens de bezetting kwamen de Duitse soldaten al vaak vragen en proberen om vrije tijd door te kunnen brengen op de club om te roeien of te zeilen doch dit werd hun ten strengste verboden.

Later probeerde de Duitse SS en of SD beslag te leggen op het materiaal om naar Duitsland over te brengen Ik heb ook gehoord dat men de gebouwen wilde vorderen voor vrijetijdsbesteding van het Duitse bezettingsleger.



Maar gelukkig vond men altijd Sixma tegenover zich en werd er op Ortskommandantur in Gouda over gesproken en wist onze voorzitter het materiaal en gebouwen in eigenhanden te houden.

Zo hebben de leden tot 6 september 1944 (dolle dinsdag) de club altijd kunnen blijven gebruiken.

Helaas is de oorlog voor hem niet zo florissant geëindigd

Heer Sixma had een zoon Bob (werkelijke naam Klaas) die was ook lid van de Club.

Hij was in 1939 de eerste die de demonstratie Valk nr. 12 kocht van Kees Bruinzeel tijdens proefvaarten op de plas.

Ik weet het nog want ik ben zelf met een proefvaart mee geweest.

Bob trouwde in 1943 met Loes Meiburg (dochter van het hoofd van de Neutrale School) en kreeg in 1943 een dochter en februari 1944 een zoon.

Vader en zoon Sixma

Maar vader en zoon Sixma deden ook ondergrondswerk en hadden onderduikers in huis.

Hiervoor werden ze in 1944 verraden en gevangen gezet in Kamp Amersfoort.

Bob wist hieruit te ontsnappen, doch werd opnieuw opgepakt door de SD op de Club in het bijzijn van andere leden, o.a.: Wim van Noordt. Nu ging hij naar strafkamp Vught.

Hier werd hij op zijn 28ste verjaardag 30 Augustus 1944 met nog 21 anderen gefusilleerd.

De heer Sixma kwam terug uit het Kamp Amersfoort maar was een gebroken man. Hij is uit Gouda vertrokken naar Giethoorn waar hij predikant is geworden.

Hij overleed in 1958 in Utrecht.

Een postume Erevoorzitter, waar de R. & Z.V. veel aan te danken heeft.

Loes Sixma-Meiburg zou met haar dochter (Deedee Pickering-Sixma) en zoon nog leven in Engeland.

De Valk 12 is jaren lang in bezit geweest van Henny Verdonk, die er vele successen mee geboekt heeft.

Engelandvaarder

Ik wil nu ook vertellen over een lid dat Engelandvaarder is geworden, dit had ik van oudere leden gehoord. Op een mooie zondag 11 april 1944, was om drie uur de plas nog bezet met vele roei- en zeilboten, toen een Mosquito bommenwerper, met een oranje driehoek op de zijkant, heel langzaam en heel laag overvloog met uit het raam van de cockpit een schreeuwende zwaaiende man en de ouderen wisten meteen dat is Chris de Hoed, ons lid dat naar Engeland was gevlicht. Later hoorden wij dat hij een half uur later het landelijk bevolkingsregister 'De Kleijkamp' in Den Haag had gebombardeerd. Ik zie het vliegtuig nog over de plas komen.

Ondergedoken 1944

Over de periode oktober 1944 tot eind april 1945 weet ik van de club niet veel want alles was gesloten en ik zat zelf thuis ondergedoken en sliep 's nachts vaak met een ondergedoken Majoor tussen de plafonds, want ook wij hadden niet alleen inkwartiering van Duitse officieren maar ook een gezin evacués met onderduiker in huis om maar niet te praten over het gedoe met de razzia's en huiszoekingen.

Bootsman van Woerkom

Tegenover de ongeveer 200 /250 leden van zeventig jaar geleden denken de 1100 van nu er wel eens te gemakkelijk over, maar onze vereniging is geen bedrijf en wordt door de leden in, stand gehouden. Schades moesten vroeger zelf gemeld en vaak betaald worden.

Ook de tegenstellingen met heden waren groot. Is er nu een klusploeg met als dank een bijeenkomst, wij verfd en teerden hele weken in de vakanties voor een reep en een glas limonade. Voor de oorlog bivakkeerde de bootsman hr. van Woerkom, oud marine man, via een luik in het zeilhok onder de trap, in een van de pontons 70 cm hoog met een kaarsje als lichtpunt.

Dit heb ik altijd zo erg gevonden dat ik mij ingezet heb voor de bouw van het huidige woonhuis en de bouw begeleid heb.

Bij overtredingen kon men voor weken of maand geschorst worden.

Was je als HBS leerling en toevallig op de club dan sommeerde de Franse leraar Baale je om zijn in de loods liggende skiff naar buiten te brengen en als hij weer aankwam deze binnen te brengen!

Giethoornse Punters

Vroeger leerde je zeilen in de twee Giethoornse Punters, de heer Sixma had er zelf ook vijf, welke hij tijdens de Goudse Zeilweek beschikbaar stelde als klasse, ook heb ik nog de door hem georganiseerde Giethoornse punterkampen in Giethoorn meegemaakt.

Koninklijk bezoek

Een gedenkwaardige dag was in 1972 het bezoek van Koningin Juliana aan de Elfhoeven Plas, waar ik namens het bestuur acte de presents gaf met een dames Acht, de eerste keer dat de acht op een andere plas gevaren had.

Grote inzet

Tot op heden profiteren wij nog steeds van de grote inzet van vooral de leden uit de moeilijke veertig-, vijftig- en zestiger jaren.

Want ook voor de nieuwbouw in 1953 werd veel door leden geschonken, terwijl ook de "Geef Acht" door enkele leden is geschonken in ongeveer 1948.

Met dank aan beide mede oudste leden

Wim van Noordt (lid in 1942) en

Agnes van der Linden - van Loon (lid in 1946)



bron tekst: C.A.M. Spruijt
realisatie: Cees Vermeulen
juni 2012
www.goudanet.nl
dossier SPORTSTAD