

André den Edel over zijn „motorvirus”



Mijn motorsportloopbaan en wat het mij gebracht heeft ! !

Nooit afscheid genomen ! ! !

Ik was ineens in de weekenden thuis.
Officieel heb ik nooit afscheid genomen. Ook geen feestje, receptie of wat er dan ook maar bij zou passen.
Het was gewoon over.
Ik ben nog wel een paar keer wezen kijken bij diverse wedstrijden maar het is verrassend hoe vergankelijk je bekendheid is.

Wat heeft de sport mij gebracht . . .

Wat de sport mij gebracht heeft is leren incasseren.
Ik heb geleerd hoe mooi het is om te groeien naar een hoogtepunt, de bekendheid en de fans die je bejubelden.
Dat laatste vooral in mijn tijd dat ik veel in België reed.
De voorbeeldfunctie die je vervult.
Maar ook het weer afnemen van je prestaties, het minder worden van je fans en aanmoedigers.

Sport is bikkelhard . . .

Sport is bikkelhard en zoals het lied van ABBA zegt:
“The winner takes it all”.

Medeleven als je geblesseerd raakte.
Ik ben nooit veel geblesseerd geweest.
Doordat je goed getraind was kon je ook veel incasseren.
Een goed getraind sportman beoefent zijn sport veilig.
Dat geldt voor iedere sport.

Frans van Leeuwen . . .

Op de trainingen bij Frans moest je knokken om je conditie op peil te brengen. Hij verlangde dat je tot het gaatje ging.
“Koud, regen, sneeuw?? in de wedstrijd kan je ook niet schuilen?? gaaaaaan” brulde hij je soms toe. “Bijten” leerde hij je; “Vreet je tegenstander op”; termen die hij gebruikte om je niet te laten verslappen.





Ben Rapis, Joop Kruisinga, half zichtbaar verzorger Jan van der Laar, André den Edel, Wim van Schaik, Marius van den Berg, Frank den Edel, Nico Pons.

De foto van ons Kruisinga team bij een cross voor teams in Lochem heb ik voor het laatst bewaard omdat dit laat zien hoe een sportcarrière verloopt, van ups en downs, in al zijn facetten.

Joop, onze leermeester was toen over zijn top heen. Ik was dat jaar Nederlands kampioen bij de N.M.B. geworden en op mijn top, Frank stond aan het begin van een prachtige zijspan carrière op weg naar de top.

Zo, nu ben ik er klaar mee. Ik ben blij en trots dat Goudanet.nl/sportdossier mij de mogelijkheid heeft geboden dit te kunnen schrijven, opdat mijn mooie herinneringen bewaard zullen blijven.

De sport heeft mij veel gegeven!

Sportiviteit . . .

Ook leerde ik wat sportiviteit is.

Onderdelen van en aan je collega-crossers lenen, hulp bij pech, je was net één grote familie, zeker als je met een paar equipes in het buitenland was.

Natuurlijk waren er ook wel onsportievelingen die in hun vuistje lachten als je pech had.

Altijd hing er een gezonde rivaliteit die uitmondde bij de prijsuitreiking in een gezellig samenzijn onder het genot van een sapje.

Jazeker, het kon wel eens superlaet worden.

Andere „SPORT” . . .

Nu, ik schrijf dit in september 2010, beoefen ik een geheel andere “sport”

Ten eerste ben ik met hart en ziel opa van een kleinzoon en twee prinsesjes van kleindochters.

Daarbij ben ik eigenlijk kort na het beëindigen van de cross al snel mijn andere liefde weer op gaan pakken, namelijk muziek maken.



25 jaar klarinet bij „De Pionier” . . .

Ik speel aldus al meer dan 25 jaar klarinet bij Gouda's Harmonie De Pionier. Heb je trouwens ook flink wat lucht voor nodig!

Ook nu ik al een paar jaartjes niets meer hoeft te doen kijk ik wel eens al de foto's door die ik nog steeds moet sorteren en opruimen.

De herinneringen komen dan al snel boven.

Wat ik zo graag wilde heb ik bereikt. Ik ben daar heel dankbaar voor aan allen die dat mogelijk gemaakt hebben.

Hij zal morgen wel stijf zijn . . .

Ik denk dan niet alleen aan ons Kruisinga-motorcentrum maar ook aan mijn vrouw die het vaak weekenden zonder mij moest stellen. Daarbij ook wel eens bang was. Zeker die keer toen ik door zwager Joop thuis binnengedragen werd met de mededeling dat ik “erf gestuiterd” was.

Hij zal morgen wel stijf zijn maar dat gaat vanzelf over. Bovendien moet hij ook weer morgen in de zaak staan.

SPORT BRACHT VEEL GOEDS . . .

Frans de trainer en Wim de helper en al die anderen die mij aanmoedigden. De bedrijven die voor een habbekrats of zelfs voor niets in de begintijd toen de financiën nog ontbraken voor mij freesden, draaiden, lasten, smeedden etc.

De sport heeft mij veel goeds gebracht.



André den Edel derde van links bij een alweer internationaal optreden in Engeland.

bron: André den Edel
realisatie: Cees Vermeulen
www.goudanet.nl
dossier SPORTSTAD
deel 6 van 6 slot
oktober 2010