



## deel 1

door Hans Sanders

# Wielploeg Oliehandel De Onderneming

**Van 15 april 1976  
t/m 31 december 1976**

**Eigenaren:  
Kees en Jan de Pater**

**Ploegleider: Koos Rook**

**Mecaniciën:  
Arie de Vries**

**Fietsen: Gazelle**

## 1. Inleiding

Een bijzondere voetnoot in de Goudse sportgeschiedenis is dat we een professionele wielploeg binnen onze stadsgrenzen hebben gehad.

Mede omdat deze ploeg ver voor het digitale tijdperk bestond is er op het internet heel weinig over dit team te vinden. Ongetwijfeld liggen er nog ergens ordners waarin de geschiedenis van deze ploeg van de gebroeders De Pater ligt te verstoffen. En anders hebben regionale wielerschrijvers als Ton van Wieringen en Wim Kroone vast nog wel het nodige in huis om deze wielploeg aan de vergetelheid te ontrukken.

In het Streekarchief van het Groene Hart zijn een tiental foto's opgeborgen van de fotografen Martin Droog, Hans Scholtes en Cor Vos. Hier een eerste poging tot geschiedschrijving. Ik doe dat aan de hand van de krantenknipsels en papieren van oud wielrenner Aad Kraan en van wat er toch nog op internet te vinden is, vooral over de renners die deel uit gemaakt hebben van deze wielploeg.

Sommige stukken zullen terug te vinden zijn in het artikel "Aad Kraan als profwielrenner" dat elders in het wielerdossier van Goudanet te vinden zal zijn. Tot slot: aanvullingen van lezers en zeker van genoemde regio sportschrijvers zijn in dezen natuurlijk meer dan welkom!

*Wielploeg De Onderneming (Gouda) foto: courtesy Jacques Burremans*



## 2. Ontstaan van wielerploeg De Onderneming

De gebroeders De Pater waren de eigenaren van een oliehandel, gevestigd aan de Donkstraat. Zij verkochten olie aan binnenvaarschepen en ook aan particulieren. Ze waren gelieerd met het oliebedrijf Frisol uit Dordrecht. De directeur/eigenaar van Frisol, Nico de Vries, was een groot wielervriend, zo groot dat hij een eigen wielerploeg oprichtte.

Het was zelfs een vooraanstaande wielerploeg, waarvoor grote renners uitgekomen zijn, zoals Fedor den Hertog, Cees Priem, Theo Smit, Harm Ottenbros, Hennie Kuiper, Jan Raas, Luis Ocana en vele anderen.

Een ploeg met wereldkampioenen, etappe winnaars in de Tour de France, kortom een ploeg die veel publiciteit genereerde. Ploegleider was de welbekende Piet Liebrechts. Door directeur De Vries werden de gebroeders De Pater enthousiast gemaakt voor de wielersport. Aad Kraan was een vaste klant van hun benzinepomp aan de Donkstraat. De benzine was er goedkoper en als hij in Brabant of België ging rijden, dan was dat z'n uitvalsbasis. De gebroeders De Pater wilden hun naamsbekendheid en omzet bij de particulieren vergroten en de Frisol directeur had hen daarom aangeraden de lokale wielrennerij te gaan sponsoren. Zij raakten daarover in gesprek met Kraan en het was hun bedoeling de GRTC Excelsior te gaan sponsoren. Na amper beraad zag Excelsior daar bij monde van de heer Oussoren van af; ze waren bang hun zelfstandigheid te verliezen.





Hoewel de gebroeders De Pater hier helemaal niet blij mee waren, bleken zij van het slag dat er na een tegenslag nog een schepje bovenop doet.

Na een dagje vissen met Frisol directeur De Vries was de vierde profploeg van Nederland geboren. Ze wilden een zeer bescheiden profploeg op gaan starten van een man of vijf met lokale en regionale renners. Omdat ze niet thuis waren in dat wereldje, vroegen ze Aad Kraan een en ander op poten te zetten. Aad wilde daar graag aan meehelpen, onder voorwaarde dat hij een ander als ploegleider mocht zoeken.

Verder vroeg hij de gebroeders of hij deel mocht gaan uitmaken van deze ploeg. "Cees de Pater gunde het me". Aad zocht en vond Koos Rook uit Krimpen aan den IJssel als ploegleider die hij kende als voormalig ploegleider van amateurploegen. Er bleken maar weinig streekrijders bereid als (neo) prof aan de slag te gaan. Naast Aad was dat alleen Cor Berkouwer uit Stolwijk. Aad Kraan heeft wat renners gezocht en Koos Rook heeft Jan Krekels gehaald. Sommige renners dienden zichzelf aan. **Op 21 april 1976 presenteerde de wielerploeg zich op de Sportlaan bij Sporthal De Springers.**

Op een daar door wielersfotograaf Cor Vos gemaakte foto zijn te zien kopman Jan Krekels, Wim de Ruiters, Jan Breur, Bennie Groen, Wicher Vlot, Adrie Kraan en Cor Berkouwer. Verder op de foto mecaniciens Arie de Vries en ploegleider Koos Rook. De fietsensponsor was Gazelle.

DEEL1

bron: Hans Sanders

foto: courtesy Jacques Burremans

realisatie: Cees Vermeulen

www.goudanet.nl

dossier SPORTSTAD

december 2010

